

Το ταξίδι μας ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου από το λιμάνι της Χίου. Προορισμός μας ο Πειραιάς απ' όπου το επόμενο πρωί επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Με μια ενδιάμεση στάση στο κέντρο ιστορικής ενημέρωσης των Θερμοπυλών συνεχίσαμε το πολύωρο δρομολόγιό μας και εν τέλει φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ μας περίμεναν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και μια όμορφη, μικρή ταβέρνα με ζωντανή μουσική. Οι χοροί και τα τραγούδια δεν έλειψαν με όλους τους μαθητές να διασκεδάζουν κάτω από τους ήχους τριών όμορφων φωνών. Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη δεν θα υφίστατο χωρίς να εξερευνήσουμε τα αξιοθέατα της πόλης με σημαντικότερα από αυτά το ναό του Αγίου Δημητρίου, τη Ροτόντα, το Λευκό Πύργο, τα κάστρα και πολλά άλλα. Μια επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο του Mediterranean Cosmos ήταν αναμενόμενη προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα ψώνια. Το βράδυ εκείνο προτιμήσαμε ένα νυχτερινό club για τη διασκέδασή μας το οποίο πράγματι μας χάρισε όμορφες στιγμές. Η επόμενη μέρα μας βρήκε στα λουτρά Πόζαρ τα οποία απολαύσαμε στο έπακρο ενώ στη συνέχεια η Έδεσσα και η καταρράκτες της μας προσέφεραν μοναδικές εικόνες. Πίσω στη Θεσσαλονίκη επιλέξαμε να πιούμε το ποτό μας σε ένα μπαρ με εξαιρετική ατμόσφαιρα και μουσική. Ημέρα Δευτέρα και αναχωρούμε για τον δεύτερο προορισμό μας, τα Ιωάννινα. Μία στάση στους τάφους της Βεργίνας ήταν απαραίτητη όπου και ενημερωθήκαμε για τα αρχαία Μακεδονικά ταφικά μνημεία. Στη συνέχεια του ταξιδιού μας εμπιστευτήκαμε το Μέτσοβο με τη μαγευτική ατμόσφαιρά του για να γευματίσουμε. Φυσικά δεν πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας και με ένα εξαιρετικό γεύμα γύρω από ένα θαυμάσιο τοπίο η κούραση που υπήρχε φάνηκε να εξαφανίζεται. Στα Ιωάννινα μετά από ένα μικρό περίπατο μας περίμενε ένα ακόμη μαγαζί με ζωντανή μουσική όπου και πάλι η διάθεση όλων ήταν στα ύψη. Έτσι η βραδιά κύλησε όμορφα. Δεύτερη μέρα στα Ιωάννινα και σειρά έχουν τα Ζαγοροχώρια και η Χαράδρα του Βίκου. Τα θαυμάσια αυτά τοπία και η φύση αξίζουν μια επίσκεψη μιας και αποτελούν μοναδικές εμπειρίες. Πίσω στην πόλη με μια βόλτα στην όμορφη και ζωντανή αγορά. Η βραδιά έκλεισε πάλι σε ένα άνετο μπαρ σε φιλικό περιβάλλον με θέα τη λίμνη. Δυστυχώς η ώρα της επιστροφής πλησιάζει και μετά από μια επίσκεψη στο μουσείο αργυροτεχνίας πήραμε το δρόμο της επιστροφής σταματώντας στον Ισθμό της Κορίνθου για φωτογραφίες. Επόμενη στάση ο Πειραιάς όπου μας περίμενε το πλοίο για την επιστροφή μας. Μια αξέχαστη εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Μπορεί να έληξε αυτή η εκδρομή, όμως αναμφίβολα σχηματίσαμε αναμνήσεις και εμπειρίες που ούτε σε ένα χρόνο καθημερινότητας δεν θα σχηματίζαμε. Γι' αυτό ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και νιώθουμε ευγνώμονες που αποτελούμε μια γ' λυκείου που μόνο φίλους έχει ανάμεσά της και όχι εχθρούς. Πάνω απ' όλα όμως ευχαριστούμε τους καθηγητές συνοδούς μας την κ. Χέρα, τον κ. Λευκαδίτη και τον κ. Σπυράκη που μας εμπιστεύθηκαν και βοήθησαν όσο περισσότερο ήταν εφικτό να έχουμε μια αξέχαστη σχολική εκδρομή.