



Η πολήμερή μας εκδρομή πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου αυτού του έτους. Αναχωρήσαμε με το αεροπλάνο από την Χίο προς την Αθήνα, με σχεδόν όλα τα παιδιά της Γ τάξης του έτους 2022 – 2023. Συνοδοί μας ήταν ο διευθυντής μας, ως αρχηγός της εκδρομής, η φιλόλογος κα. Φερλέ και ο μαθηματικός κ. Τσικαλάς. Εκεί συναντήσαμε τον οδηγό μας, κ. Φώτη, με τον οποίο αργότερα αναπτύξαμε μια ιδιαίτερη σχέση, καθώς ήταν πρόθυμος και πρόσχαρος για ότι του ζητούσαμε καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής. Κατευθυνθήκαμε την πρώτη μέρα προς τον μαγευτικό Βόλο, ο καιρός ήταν συννεφιασμένος, αλλά η διάθεσή μας ιδιαίτερα ανεβασμένη για να μην μας απασχολεί αυτό το θέμα. Αφότου επισκεφθήκαμε το γραφικό Πήλιο και συγκεκριμένα το χωριό Μακρυνίτσα, ακολούθησε μια όμορφη βραδιά, όπως και κάθε μέρα του ταξιδιού μας.

Την επόμενη μέρα κάναμε **check – in** στα ολόφωτα στολισμένα Τρίκαλα, είδαμε τον μύλο των Ξωτικών και περάσαμε πολλές περιπέτειες, οι οποίες έφεραν τους μαθητές μεταξύ τους, αλλά και εκείνους με τους καθηγητές τους πιο κοντά. Γνωριστήκαμε καλύτερα, διασκεδάσαμε και κάναμε καινούργιους φίλους, αφού στα ξενοδοχεία που διαμείναμε συναντηθήκαμε με σχολεία από όλη την Ελλάδα. Τα Μετέωρα, μέσα στο μυστηριώδες φυσικό τοπίο των πανύψηλων βράχων, στην πρωινή ομίχλη, γέμισαν τους φακούς των καμερών μας με φωτογραφίες, κι άφησαν εμάς με το στόμα ανοιχτό! Προσκυνήσαμε ευλαβικά, και κατευθυνθήκαμε προς το χωριό Μέτσοβο, με την Εγνατία Οδό, και με θέα τη χιονισμένη οροσειρά της Πίνδου.

Επόμενος προορισμός μας ήταν τα Ιωάννινα, όπου διαμείναμε τρεις μέρες. Κατά την διάρκεια των ημερών αυτών, επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Βρέλλη, με τα κέρινα ομοιώματα, πήγαμε στο νησάκι των Ιωαννίνων – εν μέσω βροχερού καιρού – και πατήσαμε στον τόπο όπου έζησε αλλά και δολοφονήθηκε ο Αλή Πασάς. Δεν έλειψαν οι πλάκες, οι οποίες ομόρφαιναν την εκδρομή μας, και τα ταξίδια μας ανάμεσα σε προορισμούς που επισκεφθήκαμε! Με την καλή θέληση όλων μας, περάσαμε όμορφα και απολαύσαμε κάθε στιγμή της εκδρομής μας! Τα Ζαγοροχώρια μάς κέρδισαν τις καρδιές, με το φαράγγι του Βίκου να ξεδιπλώνεται ανάμεσα στα γεφύρια που διαβήκαμε, τα πλακόστρωτα που προχωρήσαμε όλοι μαζί. Γευτήκαμε τις παραδοσιακές γεύσεις του Μονοδενδριού και της Βίτσας, όπως τα τοπικά κρέατα και τις διάσημες μανιταρόπιτες και αλευρόπιτες που φτιάχνουν οι ντόπιοι.

Την έκτη ημέρα, όταν κατευθυνόμασταν προς την Θεσσαλονίκη, κάναμε μια στάση στην Έδεσσα, θαυμάσαμε τους καταρράκτες της και έπειτα επισκεφθήκαμε προς το αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας, εκεί όπου ετάφη ο Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Β', και τέλος φτάσαμε στην Θεσσαλονίκη όπου διαμείναμε το τελευταίο μας βράδυ. Το βράδυ γνωρίσαμε την νυχτερινή ζωή που έχει η πόλη, και το πρωί είδαμε κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό τα αξιοθέατά της, όπως τον Λευκό Πύργο και το Κάστρο στην Άνω Πόλη. Το μεσημέρι μας περίμενε η πτήση μας, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, άλλους για Χίο, και άλλους διαμέσου Αθηνών. Έτσι το ταξίδι μας έλαβε τέλος, προικίζοντάς μας με τις όμορφότερες αναμνήσεις μας από το όμορφο σχολείο μας, που μας πραγματοποίησε και αυτή μας την επιθυμία και με το παραπάνω. Σας ευχαριστούμε!